

ESPERANTO-ERFENIS? ER BESTAAT EEN IEA!

De vroegere secretaresse van de Esperantogroep van Aalst achtte - nu ze de 90 gepasseerd is - de tijd gekomen om haar Esperantocollectie veilig te stellen voor de toekomst. Haar kleindochter contacteerde FEL om een geschikte plaats te vinden. Die vond ze bij het Internacia Esperanto-Arkivo (IEA). Dat heeft net tot doel dergelijk erfgoed veilig te bewaren op (heel) lange termijn.

Ze gaf ons daarom een vijftigtal boeken en een stapel tijdschriftnummers. Toen we die bij haar thuis gingen ophalen, moest ze met veel spijt bekennen dat het grootste deel van het archief al in de papiermolen was beland voor ze eraan dacht FEL en IEA te contacteren. Alle brieven, contacten, inventarissen, congresdocumenten en zo veel meer zijn daardoor helaas voorgoed verdwenen. Ze waren een mooie aanvulling geweest van het IEA-archief, dat een beeld had kunnen geven van het Esperanto-groepsleven in de voorbije decennia.

Jammer, maar tegelijk begrijpelijk. Dit is zeker niet de eerste keer. Hoe kan de familie de waarde van zo'n collectie inschatten, als de betrokken Esperanto-actieveling dat niet vooraf gemeld heeft? Als ze niet gehoord hebben van het Internacia Esperanto-Arkivo, dat graag dergelijke stukken verzorgt en bewaart, dan is de weg naar de papiermand snel gevonden. En dan hebben we het niet alleen over boeken en tijdschriften, neen, alle documenten in verband met het Esperanto-leven zijn even waardevol.

Gelukkig zijn er ook andere voorbeelden: IEA bewaart al verscheidene persoonlijke archieven.

Dit voorval noopte ons ertoe nu jou, net als alle andere mensen die met Esperanto bezig waren en/of zijn, te vragen actie te ondernemen. Een kleine moeite nu kan herhaling voorkomen.

Je Esperantocollectie is je wel meer waard, nietwaar?

Heel eenvoudig. Als je op korte termijn je verzameling wil doorgeven, contacteer ons dan gewoon nu. Als je dat pas later wil doen, ter gelegenheid van een verhuizing of - erger maar nu eenmaal onvermijdelijk - bij overlijden, breng je familie dan op de hoogte van het bestaan van IEA. Geef hun onze contactgegevens, bv. de webstek iespa.eu, zodat ze jouw integrale Esperantocollectie een waardige bestemming kunnen geven. En druk hun op het hart dat zeker niet na te laten.

We vragen je daarnaast graag deze boodschap ook door te geven aan andere mensen in je omgeving die met Esperanto bezig zijn of waren: ook voor hen geldt deze warme oproep. Het Internacia Esperanto-Arkivo (IEA) bewijst jou en hun graag deze dienst.

Marc Vanden Bempt
IEA, info@iespa.eu

